



† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑΜΑΣΣΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Πρός τόν Ἱερόν Κληρὸν
καὶ τόν περιούσιον λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς

«Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ... ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμία καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος Σου εἰσελθεῖν,...»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χρόνια πολλά καὶ εὐλογημένα!

Ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, τὸ ἄπειρο θεῖον ἔλεος καὶ ἡ ἀπέραντη μακροθυμία Του, ὠδήγησε διὰ μίαν ἀκόμη φορά τὰ βήματά μας εἰς τὸ νέον ἔτος 2022. Ἑορτάζομεν τὴν εἴσοδόν μας εἰς τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας.

Τὴν πρώτη αὐτὴ ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους 2022, ἐπιθυμῶ νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας καὶ νὰ εὐχηθῶ πατρικῶς πρὸς ὅλους σας τὸ Νέο Ἔτος νὰ φέρει στὸν καθένα σας ὅ,τι καλύτερο, ψυχωφελές, ὑγιές καὶ ἐλπιδοφόρο.

Παναγυρίζουμε σήμερα μιά μεγάλη ἑορτὴ πού εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Δεσπότη Χριστό καὶ τὴν ἑορτὴ τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀγίου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Κατ' ἀρχάς, ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ εἶναι ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὸν Μωσαϊκὸ νόμο, τὸν ὅποιον ὁ Χριστὸς ἔδωσε στοὺς Ἰουδαίους, θά ἔπρεπε κάθε ἀρσενικὸ παιδί νὰ ὑποστῇ τὴν ἐπώδυνη πράξη τῆς περιτομῆς, πού ἦταν προτύπωση τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος. Αὐτὴ τὴν πράξη ὑπέμεινε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς, ὀκτῶ ἡμέρες μετὰ τὴν γέννησή Του καὶ φανερώνει τὴν μεγάλη κένωσή Του γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Σήμερα, λοιπόν, πού ἀλλάζει ὁ χρόνος ὡς ἔτος καὶ χρονολογία, καλὸ θά εἶναι νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀλλάζει ὁ χρόνος καὶ ὡς οὐσία μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ χάρις τῆς αἰωνιότητος. Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου σημαδεύει καὶ τὴν περιτομὴ τοῦ χρόνου, τὴ μεταμόρφωσή του σὲ αἰωνιότητα.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐβίωσε κατὰ τὸ δυνατόν, τὴ χριστιανικὴ τελειότητα. Βρῆκε τὸν τρόπο νὰ μιλήσει στοὺς νέους τῆς ἐποχῆς του, τοὺς μεταλαμπάδευσε τὸ χριστιανικὸ μήνυμα, χωρὶς νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πλοῦσια ἑλληνικὴ πνευματικὴ παράδοση. Ἦταν μύστης τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν πνευματικὴ του ἀκτινοβολία ὠδηγοῦσε τοὺς ἀνθρώπους στὴ θεογνωσία. Φιλοσόφησε πάνω στὸ χρόνο, στὴ ροὴ τῶν γεγονότων. Μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ διαπιστώσει ἀπὸ τὰ συγγράμματά του, πού ὁμιλοῦν γιὰ τὴ φύση τῶν ὄντων καὶ τὴν αἰωνιότητα.

Οι δύο μεγάλες αύτες έορτές, ή έορτή τής περιτομής του Χριστού και ή έορτή του Μεγάλου Βασιλείου, πρέπει νά μᾶς έμπνέουν στή ζωή μας κατά τό νέον έτος.

Ής προσανατολίσουμε τόν χρόνο τής ζωής μας πρός τήν αιώνιότητα. «Η χάρις του Θεού, ή σωτήριος πᾶσιν ανθρώποις», δίδει διεξόδους και άναψυχήν στά διάφορα προβλήματα και κρίσεις μας.

Σᾶς εύχομαι, χρόνια εύλογημένα, ειρηνικά, αισιόδοξα και έλπιδοφόρα. Τό νέο έτος νά είναι χρόνος σωτηρίας, μετανοίας, και άγιασμοῦ, τελείας εύαρεστήσεως του Κυρίου και Θεοῦ μας. Ής είναι δέ και ό νέος τούτος χρόνος τό έτος τής άπελευθέρωσης τής Πατρίδας μας από τόν τουρκο εισβολέα, τής ειρήνευσης των λαών και τής λήξης τής πανδημίας του κορονοϊού και όλων των άσθενειών που ταλαιπωροῦν τήν ανθρωπότητα .

Χρόνια Πολλά παρά του δι' ήμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου!
Εύλογημένον και σωτήριον τό Νέον Ήτος!

Μετά πατρικῶν εύχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ο ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

Ήρά Μητρόπολις Ταμασοῦ και Όρεινής.
1^η Ήανουαρίου 2022.

Σημ: Οι έφημέριοι καθίστανται υπεύθυνοι νά αναγνώσουν τήν παροῦσαν Έγκύκλιο κατά τή Θεία Λειτουργία τής Πρωτοχρονιάς.

Τ.Θ. 12123, 2341 Λακατάμα, Κύπρος, Τηλ. 22465465, Φαξ 22624600

Email: grammateia@imtamasou.org.cy