



† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΧ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΣΑΪΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ κ. ΗΣΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Πρός
το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Τέκνα εν Κυρίω ευλογημένα,

*«τὴν πάνσεπτον ἐγκράτειαν ἐναρξώμεθα φαιδρῶς,
ἀκτίνας ἀπολάμποντες τῶν ἀγίων ἐντολῶν Χριστοῦ...
ὅπως λαμπροφόροι προφθάσωμεν
εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ τριήμερον Ἀνάστασιν¹».*

Με τὴν χάρις τοῦ Θεοῦ βρισκόμαστε προ τῶν πυλῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλῃς Τεσσαρακοστῆς ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν περίοδο τῶν πνευματικῶν ευκαιριῶν καὶ προσδοκιῶν ὅλης τῆς Εκκλησίας. Σκοπὸς καὶ στόχος μας εἶναι νὰ προετοιμαστοῦμε πνευματικά, ὥστε επαξίως νὰ προσκυνήσουμε τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Σωτήρος ἡμῶν καὶ νὰ Τον δοξάσουμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. Καὶ ἡ κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδος ἀποτελεῖ ευκαιρία βαθύτερης νοηματοδότησης τῆς ζωῆς μας καθὼς πορευόμαστε πρὸς τὸ ἐκούσιον Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας. Ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη Του στο Σταυρὸ κατάφερε νὰ κυριαρχήσει ἐναντι τοῦ μεγαλυτέρου ἐχθροῦ μας, τοῦ θανάτου, μέσω τῆς Ἀναστάσεως Του.

Γι' αὐτὸ ἀς μὴν μείνουμε ἀπλοὶ παρατηρητῆς. Με φιλότιμο καὶ με ἐσωτερικὴ ἐπιθυμία γιὰ πνευματικὸ ἀγῶνα νὰ βαδίσουμε τὸν δρόμο τῆς μετανοίας κοπιάζοντας

¹ Κάθισμα τοῦ Ὁρθροῦ τῆς Δευτέρας τῆς Α' ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

θυσιαστικά ώστε «*συσταυρούμενοι και συνανιστάμενοι*²» μαζί Του να φτάσουμε στο τέλος της πορείας νικητές.

Ποια είναι όμως εκείνα τα σημεία τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον προκείμενο μας αγώνα;

Το πρώτο είναι η συγχώρεση η οποία αποτελεί έκφραση αγάπης και αίσθηση κοινωνίας ούτως ώστε να είμαστε όλοι μαζί ομονοούντες και ομοφρονούντες σε αυτή την πορεία σε αυτήν την επιδίωξη. «*Με την συγχώρεση έρχεται η γλυκεία καταλλάγη, η συμφιλίωση με τον Κύριο, που χάρη στο αφάνταστο πέλαγος της φιλανθρωπίας Του έκλινε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Αν δεν αγγίξεις την αρχή των αρετών πως θα προχωρήσεις στο καλύτερο;*³» λέει ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία όρισε να ξεκινάει το στάδιο του αγώνα με τον Εσπερινό τη Συγχωρήσεως.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η προθυμία στην εργασία των αρετών οι οποίες θα απελευθερώσουν τον καθένα μας από τα δικά του πάθη και αδυναμίες και αποτελούν παράθυρα από τα οποία θα μπουν οι ακτίνες της θείκης παρουσίας.

Τρίτο χαρακτηριστικό του αγώνα μας αποτελεί η προσδοκία και προετοιμασία έναντι των πειρασμών. Είναι αλήθεια ότι μέσα σε αυτή την περίοδο των υψηλών στόχων και της συνεχούς πνευματικής πάλης, δεν θα ήταν καθόλου παράξενο να μην βρεθούμε μέσα σε πειρασμούς, απροσδόκητους. Τι μεγάλη όμως παρακαταθήκη είναι η βοήθεια του Θεού στην πάλη κατά του διαβόλου και των ποικίλων πειρασμών, αφού καθίσταται ο ίδιος ο Θεός συνεκπολεμιστής κατά το Δευτερονόμιον στο δικό μας αγώνα.

Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή να είναι εκ Θεού ευλογημένη, παραγωγική καρποφόρα, χαρούμενη, με πλούσια συγκομιδή πνευματικών καρπών και αρετών ώστε να αξιωθούμε με ευφροσύνη να γίνουμε μέτοχοι της Αναστάσεως Του.

Καλό Στάδιο!

Μετά πατρικών ευχών



Το Ταμασού Ησαΐας

ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας

² Γρηγορίου του Θεολόγου ΛΟΓΟΣ ΛΗ'. *Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος.* V.36 p.333

³ Γρ. Παλαμᾶ *Περὶ τῶν ἀγίων καὶ φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων*, ΕΠΕ 11,398-400