

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018

ΠΡΟΣ

Τους ευσεβείς Χριστιανούς της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Τέκνα εν Κυρίω προσφιλέστατα,

Μέτοχοι της επιγείου χαράς και της επουρανίου δόξης, εορτάζουμε και φέτος την εορτή της Θείας Ενανθρωπήσεως. Μας προτρέπει η Εκκλησία μας δια των υμνολογικών της κειμένων να μεταφερθούμε νοερά εκεί, στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, και να συμπάλουμε με τους Αγγέλους **«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία¹»** και να προσφέρουμε τα δώρα της καρδιάς μας, τον χρυσό της φιλανθρωπίας μας, της κενωτικής μας αγάπης προς τον πλησίον, τον λίβανο της ευλάβειας μας και της αγάπης μας προς το μυστικό σώμα Του, δηλ. την Αγία μας Εκκλησία και τα σμύρνα των αρετών μας.

Μεγάλη η ευλογία, μεγαλύτερα η ευεργεσία προς τον άνθρωπο από το **«ξένον και παράδοξον μυστήριον»** της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται στον κόσμο μας, εισέρχεται στην Ιστορία, ενδύεται την ανθρώπινη φύση, **«ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη²»**. Έρχεται ο Κύριος, η Σοφία και Δύναμις, ο Σωτήρας Ιησούς³, ο Μεσσίας Χριστός, ο **«Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός⁴»**. Γιορτάζουμε την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, τον φωτισμό μας: **«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, Ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ εὔρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος⁵»**.

Η Γέννηση του Χριστού αποτελεί πηγή ανέκφραστης χαράς για όλο τον κόσμο γιατί φανερώνει και πραγματοποιεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. **«Ὁ Θεός ἄνθρωπος γίνεται, ἵνα Θεόν τὸν ἄνθρωπον ἀπεργάσῃται⁶»**, λένε οι θεοφόροι Πατέρες μας. Ο Θεός κατέβηκε στον άνθρωπο για να ανέβει ο άνθρωπος στον Θεό. Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού βρίσκει

¹ Λκ κεφ. Β':13-15

² Βαρούχ Γ' 28

³ Φιλπ. γ' 20

⁴ Ματθ. α' 23

⁵ εξαποστειλάριον εορτής Χριστουγέννων

⁶ τροπάριο εορτής Χριστουγέννων

ανταπόκριση σε μας, όσο καθένας μας προσωπικά Τον δέχεται στη ζωή του, όσο καθένας μας προσπαθεί και αγωνίζεται να μεταμορφώνει την καθημερινότητά του σε ζωή και πράξη χριστιανική.

Τότε η Γέννηση του Χριστού γίνεται δική μας αναγέννηση, δική μας αναδημιουργία, και η εορτή της Γεννήσεως δεν είναι μια εορτή που έρχεται και περνά, δεν είναι μια εορτή εποχιακού χαρακτήρα που εξυπηρετεί τις κοινωνικές και ψυχολογικές μας καταστάσεις, μια εορτή τυλιγμένη μέσα στο ρομαντισμό, στο συναισθηματικό διάκοσμο, στα έθιμα η στην ανταλλαγή ευχών και δώρων. Δεν είναι μια εορτή που την εορτάζουμε επιφανειακά, αλλά πραγματικά, ουσιαστικά, πνευματικά και βιωματικά.

Καιρός, αγαπητοί μου, να ζήσουμε τα Χριστούγεννα με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, με ελεύθερους τους ορίζοντες της διανοίας μας, με προευντρεπισμένη την καρδιά μας. Χωρίς πίστη και θεολογική προσέγγιση ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι ό,τι πιο κούφιο, ό,τι πιο ψεύτικο υπάρχει, είναι γιορτή που στο τέλος της αφήνει την πικρή γεύση ενός επαναλαμβανόμενου κενού. Το βλέπουμε γύρω μας! Η ασέβεια αυξανόμενη ξεσκεπάζεται, το κύμα της αμαρτίας διογκώνεται, η παγκόσμια οικονομία έχει αποτύχει, τα πολιτικά συστήματα καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, οι κοινωνίες εκφυλίζονται, οι δημοκρατίες αυτοκαταργούνται, οι άνθρωποι εντελώς πλέον απαξιωμένοι δυστυχούν.

Αντίθετα, τα Χριστούγεννα της ευλάβειας και της πνευματικής κατάνυξης χαρίζουν την εμπειρία της αγάπης του Θεού, μας καθιστούν αποδέκτες της ειρήνης του αγγελικού ύμνου, προσφέρουν τη χαρά των εξ ανατολών μάγων και οδηγούν στη δοξολογία των απλοϊκών ποιμένων.

Αυτή την ευαγγελική Ειρήνη επιθυμούμε διακαώς και για την μαρτυρική και ημικατεχόμενη μας πατρίδα και γι' αυτήν θα αγωνιζόμαστε εσαεί ευχόμενοι όπως το ανατέλλον νέον έτος είναι έτος ελευθερίας της πολύπαθου νήσου μας.

Εύχομαι εκ βάθους καρδίας, «*ό έν σπηλαίω γεννηθείς και έν φάτνη άνακλιθείς διά τήν ήμών σωτηρίαν Χριστός ό άληθινός Θεός*» να χαρίζει σε όλους σας κάθε χαρά, ευλογία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή, και πνευματική και κυρίως να ξυπνήσει μέσα μας την αγάπη Του και να μας προσφέρει τον φωτισμό Του.

Ευχόμαστε αληθινά, ειρηνικά, ευφρόσυνα και ευλογημένα Χριστούγεννα.

Διάπυρος προς Χριστό τεχθέντα ευχέτης πάντων ημών.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΣΑΙΑΣ