



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ Α.Π. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
κ. ΗΣΑΪΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Προς
το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα και η Εκκλησία μας δείχνει το δρόμο που έχουμε να βαδίσουμε στην πορεία μας προς το άγιο Πάσχα. Η πορεία αυτή είναι ταυτισμένη με τον αγώνα μας για την άσκηση των παθών μας μέσω της νηστείας, της ταπείνωσης και της εξομολόγησης. Η Εκκλησία στέκεται βοηθός και συμπαραστάτης μας γιατί γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος και ενώ θέλει δεν μπορεί να οδηγηθεί από μόνος του κοντά στο Θεό Πατέρα Του. Έτσι, θεσπίζει περιόδους περισυλλογής και μετάνοιας προκειμένου ο άνθρωπος να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του και το πεπερασμένο των δυνατοτήτων του και να ζητήσει στήριξη και βοήθεια.

Η Εκκλησία αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Ιδίως η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προσφέρεται για αυτογνωσία και συναίσθηση των αδυναμιών μας, ούτως ώστε μέσω των πολλών και όμορφων ακολουθιών, της ασκήσεώς μας με τη νηστεία και κυρίως μέσω του μυστηρίου της μετάνοιας και της θείας εξομολογήσεως να μπορέσουμε στο τέλος να συμμετάσχουμε και να απολαύσουμε το πασχάλιο δείπνο που προσφέρεται με τη θυσία και την Ανάσταση του Χριστού.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάζουμε το θρίαμβο της Εκκλησίας για την αναστήλωση των εικόνων. Ένας θρίαμβος, όμως, που ουσιαστικά προστατεύει το πρόσωπο του εικονιζομένου στις εικόνες και όχι αυτό καθ' αυτό το έργο τέχνης. Έτσι, διασώζεται η απεικόνιση του ίδιου του Θεού Λόγου, του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας ως τιμώμενα πρόσωπα, τα οποία μας ενισχύουν κάθε φορά που απευθυνόμαστε κοντά τους. Διασώζεται επίσης το δικό μας πρόσωπο, αφού διακηρύσσεται με σθένος ότι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να αποκτήσουμε την αγιότητα και να οδηγηθούμε στη θέωση, στην ένωση δηλαδή με τον άκτιστο Τριαδικό Θεό. Αυτή θα πρέπει να είναι η κατάληξη των προσπαθειών μας στην περίοδο που διανύουμε. Στο τέλος, δηλαδή, να ενωθούμε πραγματικά με τον αναστημένο Χριστό, αφού πρώτα βέβαια, συμπορευθούμε μαζί του στο Πάθος και τη θυσία του.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, όμως, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ προς την αγάπη του καθενός από σας. Στην αγάπη που πηγάζει από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό μας, ο οποίος είναι η πραγματική αγάπη και έχει το αντίκτυπό της στους συνανθρώπους μας.

Το Κ.Υ.Κ.Α.Τ. στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε στήριξε ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας προσφέροντας ανελλιπώς κάθε μήνα ένα πακέτο τρόφιμα και άλλα υλικά αγαθά. Από το Δεκέμβριο του 2012 μέχρι και σήμερα με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτουμε, αλλά με βοηθό και συμπαραστάτη την πρόνοια του Τριαδικού Θεού εξυπηρετήσαμε πάνω από 650 οικογένειες, ενώ σήμερα στηρίζουμε 300 οικογένειες. Η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων οφείλεται κυρίως στην εθελοντική εργασία και προσφορά πολλών εργατών των λόγων του Κυρίου μας που χωρίς τη δική τους βοήθεια και συνεισφορά δεν θα μπορούσαμε να διεκπεραιώσουμε το έργο μας.

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η δική σας συνεισφορά, αφού θα ενισχύσει την όλη μας προσπάθεια. Να είστε βέβαιοι ότι η Μητρόπολη από μέρους της θα εισφέρει πολλαπλάσια στο έργο αυτό. Γι' αυτό, και για ακόμη μία φορά σας καλώ να συνδράμετε στην προσπάθειά μας αυτή, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την ευαγγελική εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας δίδαξε ότι η τελική κρίση θα έχει ως

κριτήριο την εφαρμογή των έργων ελεημοσύνης στο πρόσωπο του πάσχοντα συνανθρώπου μας.

Με την ευκαιρία αυτή, εύχομαι σε όλους «καλόν στάδιον» με καρπούς πνευματικούς, ώστε να γιορτάσουμε ως πραγματικά τέκνα της Εκκλησίας τη λαμπροφόρο του Χριστού μας Ανάσταση!

Μετ' ευχών

ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας.

Ιερά Μητροπόλις Ταμασού και Ορεινής
Κυριακή της Ορθοδοξίας, 5 Μαρτίου 2017.