

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη' 18-27)

27 Νοεμβρίου 2016

«Τα αδύνατα παρά άνθρωποι δυνατά παρά τω Θεώ εστίν»

Ένας πλούσιος ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή. Ο Χριστός του υπενθυμίζει τις εντολές που είναι αναγκαίες για την κατάκτησή της. Ο πλούσιος δηλώνει αυτάρεσκα πως τις τηρεί από χρόνια, αλλά, όταν καλείται σε ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό και αποδέσμευση από τα υλικά αγαθά, κάνει πίσω. Ο Κύριος υπογραμμίζει το επικίνδυνο της φιλαργυρίας, συμπληρώνοντας ότι τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό.

Στις μέρες μας ο άνθρωπος θεωρείται παντοδύναμος. Έχει ανέλθει σε μεγάλες βαθμίδες του τεχνικού πολιτισμού. Πέτυχε αξιοθαύμαστες κατακτήσεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Ταξιδεύει στο διάστημα και το εξερευνά, εκμηδένισε τις αποστάσεις, εξερευνά τα βάθη των ωκεανών, νίκησε πολλές ασθένειες. Ο άνθρωπος καυχάται ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.

Τα πιο πάνω έχουν μια δόση αλήθειας. Όμως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν και δύσκολες περιστάσεις στη ζωή, που δεν τις ελέγχει ο άνθρωπος. Είναι περιπτώσεις προβληματικές, όπου ο άνθρωπος δεν βλέπει παρά αδιέξοδο και νιώθει τρομερά αδύναμος.

Η υγεία είναι ίσως, το πολυτιμότερο από τα επίγεια αγαθά που απολαμβάνουμε. Εντούτοις, είναι εκτεθειμένη σε πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους. Κανένας δεν μπορεί να πει πως είναι καλά σήμερα και να βεβαιώσει πως θα 'ναι και αύριο. Πολλές ασθένειες βασανίζουν και καταβάλλουν τους ανθρώπους του αιώνα μας.

Άλλο πρόβλημα που συναντούν οι άνθρωποι, είναι οι οικονομικές δυσκολίες. Ιδίως, τα τελευταία χρόνια, με τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστιάζει την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και όλο τον κόσμο, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος να αντεπεξέλθει σε τέτοιου είδους προβλήματα, όπως είναι η ανεργία και οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στην πατρίδα μας.

Ας δούμε, όμως, και ένα άλλο βασικό θέμα. Είναι εκείνο της πνευματικής μας προκοπής, του **προσωπικού αγιασμού**. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μέσα μας επαναστατεί ο παλαιός άνθρωπος με τη ροπή προς το κακό και την αμαρτία. Χρειάζεται μεγάλη θέληση και αγωνιστικότητα, για να μπορούμε να υπερνικήσουμε το κακό και να βαδίζουμε στο σωστό δρόμο.

Ας μη χάνουμε το ηθικό μας. Ο Θεός μάς συμπαραστέκεται, γιατί έχει τη δύναμη. Είναι ο Δημιουργός και Κυβερνήτης του σύμπαντος. Ξέρει τους τρόπους για τη λύση του κάθε προβλήματος. Αυτό θα το κάνει ο Θεός, γιατί μας αγαπά πραγματικά, όπως ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά του.

Αγαπητοί αδελφοί, αν πιστεύουμε πραγματικά στο Θεό, ας εμπιστευθούμε την πρόνοιά του. Τότε όλα τα προβλήματα μας θα λυθούν οριστικά, όταν η σοφία του κρίνει τον κατάλληλο χρόνο. Ιδιαίτερα, για τη σωτηρία της ψυχής μας, εκείνο που χρειάζεται είναι η δική μας πίστη και ελπίδα στο άμετρο έλεος και την απέραντη αγάπη του Κυρίου μας. Ο Χριστός μάς το είπε καθαρά στο σημερινό ευαγγέλιο. Ας μην αγωνιούμε εμείς, αν νιώθουμε αδύνατοι στον αγώνα μας. Έχουμε τον Χριστό, ο οποίος μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει σε κάθε δυσκολία και σε κάθε δική μας αδυναμία. Πάντοτε να θυμούμαστε τα λόγια του Κυρίου: «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστίν».

