

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. η' 14-22)

14 Αυγούστου 2016

Στο ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής μιλήσαμε για την Βασιλεία των Ουρανών και πόσο η Εκκλησία μας ωθεί τους χριστιανούς να επιζητούν την αιώνια βασιλεία και να μην προσκολλούνται στα γήινα. Η Εκκλησία μας, όμως, και ο Ιησούς Χριστός δεν αδιαφορούν για το υλικό και φθαρτό σώμα μας και για τις βιοτικές μας ανάγκες. Στην Κυριακή προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, μας μαθαίνει να ζητούμε πρώτα να έλθει η βασιλεία του όπως στον ουρανό και στη γη. Μετά, όμως, μας λέγει ο Κύριος να ζητούμε και «τον άρτον ήμών τον επιούσιον», μεριμνώντας δηλαδή και για τις βασικές ανάγκες του ανθρώπινου σώματός μας.

Στο σημερινό ευαγγέλιο παρουσιάζεται με τον πιο πειστικό και παραστατικό τρόπο η μέριμνα του Θεού για την υλική μας ζωή. Πρώτα, λοιπόν, ο Χριστός «εσπλαχνίσθη επ' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Έδωσε θεραπεία στα υλικά σώματα.

Μετά ο Χριστός εμερίμνησε να χορτάσει την πείνα του πλήθους που τον ακολουθούσε με πίστη και πεινούσε και διψούσε για να ακούσει τον Θείο Λόγο. Ο Κύριος, λοιπόν, αφού χόρτασε την πνευματική πείνα του πλήθους, φρόντισε να χορτάσει και τη σωματική πείνα. Με τη θεία του δύναμη, χόρτασε όλα αυτά τα πλήθη με πέντε άρτους και δύο ιχθύες. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Λιτό το γεύμα, αλλά χορταστικό. Με το σημερινό θαύμα ο

Κύριος θέλει να διδάξει ότι αυτός είναι που τρέφει και φροντίζει για όλους τους ανθρώπους και όλα τα πλάσματά του.

Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων στην έρημο έχει και κάποια άλλη συμβολική σημασία. Ο Λόγος του Θεού διδάσκει κάπου αλλού ότι ο Ιησούς Χριστός με τη διδασκαλία του είναι ο «Άρτος της ζωής». Το υλικό ψωμί στηρίζει το σώμα του ανθρώπου, και το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, στηρίζει το πνεύμα του ανθρώπου. Απομακρύνει εκείνες τις σκέψεις που προκαλούν αγωνία, ταραχή, στενοχώρια και απογοήτευση στην ψυχή.

Είναι πραγματική δυστυχία όταν ο άνθρωπος στερείται το ψωμί. Πολύ μεγαλύτερη δυστυχία, όμως, όταν στερείται το λόγο του Θεού. Ο Κύριος χαρίζει στους οπαδούς του πνευματικό χορτασμό και υλική αυτάρκεια. Δηλαδή πλήρη και απέραντη ευτυχία.

Ζούμε σε μια υλιστική κοινωνία. Σε μια πραγματική έρημο. Έχουμε ανάγκη από τη ζωογόνο διδασκαλία του Ευαγγελίου. Οι σημερινοί άνθρωποι δίνουν πολλή σημασία στα υλικά αγαθά και αγωνιούν να τα αποκτήσουν. Είναι κάποιοι που στερούντα και τα βασικά υλικά αγαθά και αυτή ακόμα την τροφή και νιώθουν μεγάλη στενοχώρια από την έλλειψη αυτή. Έχουμε ανάγκη, όμως, και από τον πνευματικό χορτασμό, δηλαδή από τον χορτασμό της ψυχής μας με το λόγο του Θεού.

Ας φροντίζουμε, λοιπόν, αγαπητοί μου να έλθει η βασιλεία του Χριστού μέσα στην ψυχή μας και ας μη μεριμνούμε μόνο για τα υλικά αγαθά.

*Αλέξανδρος Ταπάκης*