

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

19 Ιουνίου 2016 (Ιω. ζ' 37-52, η' 12)

Η Πεντηκοστή θεωρείται γενέθλιος μέρα της Εκκλησίας. Τη μέρα αυτή εκπληρώθηκε η μεγάλη υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στους μαθητές Του, πριν από την Ανάληψη Του, για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. «Εγώ ἐρωτήσω τον Πατέρα και ἄλλον Παρακλήτον δώσει ἡμῖν, ἵνα μένει μεθ' ὑμῶν εἰς τον αἰῶνα, το Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Με αυτά τα λόγια διαβεβαίωνε τους μαθητές του για την επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος, που πραγματοποιήθηκε τη μέρα της Πεντηκοστής και σφράγισε την παρουσία του Χριστού στον κόσμο με την ίδρυση της Εκκλησίας, για να συνεχίζει μέσα στην ιστορία το απολυτρωτικό Του ἔργο. Το Ἅγιο Πνεῦμα είναι Εκείνο που μας ενώνει με το Χριστό και ο Χριστός εκείνος που μας ενώνει με τον Πατέρα, για να μπορούμε ἔτσι να μετέχουμε στη ζωή του Τριαδικού Θεού και να ζούμε ανακαινισμένοι στο χώρο της Εκκλησίας, που είναι σύμφωνα με τον Ιερό Αυγουστίνο «ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας».

Ἡ «βιαία πνοή» του Παρακλήτου τη μέρα της Πεντηκοστής παρέσυρε και αφάνισε την αμαρτία ἀπό τη ζωή των αγράμματων ψαράδων της Γαλιλαίας και τους φώτισε, για να αναδειχθούν, στη συνέχεια, οι αψευδείς κήρυκες της ἀλήθειας και της νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς στον κόσμο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η Θεία εκείνη δύναμη, που ἀπό την ἡμέρα της Πεντηκοστής και μέχρι της συντελείας του αἰῶνος θα φωτίζει, θα αγιάζει και αφθαρτίζει τη ζωή του ἀνθρώπου μεταβάλλοντάς την σε ζωή Χριστοῦ. Η

Εκκλησία ως κιβωτός της Θείας Χάριτος προσφέρει αυτή την ανακαίνιση ως απαλλαγή από τη φθορά της αμαρτίας και του θανάτου.

Ως πνευματική όαση μέσα στην απέραντη ερημιά του σύγχρονου κόσμου, η Εκκλησία συνεχίζει το λυτρωτικό της έργο και καλεί στους κόλπους της όλους όσους θέλουν να σωθούν. «Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται» διαβεβαιώνει ο Κύριος. Το Άγιο Πνεύμα τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια και Αυτό γεννά σε κάθε καλοπροαίρετη ψυχή την πίστη και κάθε άλλη αρετή. «Ο καρπός του Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια». Χωρίς την πνοή του Αγίου Πνεύματος όλα αυτά θα ήταν αδύνατα. Γι' αυτό κατήλθε στην Εκκλησία και παραμένει στην Εκκλησία. Η Πεντηκοστή δεν τελείωσε, θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα θα συνεχίζει διαπαντός το κοσμοσωτήριο του έργου, που είναι η μεταβολή του κόσμου σε Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία παρομοιάζεται, κατά τον Απόστολο Παύλο, ως «μικρά ζύμη» που ζυμώνει όλο το φύραμα (Α' Κορ. ε'6) και η ζύμωση αυτή του κόσμου θα συνεχισθεί μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία της Αποκαλύψεως, «ιδού καινά ποιῶ πάντα» (Απ. κα' 5) «Όλα δηλαδή τα κάνω καινούρια. Αυτή η καινοποίηση των πάντων είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η ελπίδα των χριστιανών ἐγκείται ακριβώς σ' αυτό. Στην προσδοκία, δηλαδή, του καινούριου κόσμου που χαρίζει ο Χριστός.

Η ελπίδα αυτή γεμίζει τη ζωή του χριστιανού με αισιοδοξία για το μέλλον και αγωνιστικότητα για το παρόν. Χάρη στην Εκκλησία η ύπαρξη του ανθρώπου τοποθετείται στην προοπτική της αιωνιότητας. Αυτή η αλήθεια τονίσθηκε ιδιαίτερα την ημέρα της Πεντηκοστής με τη μετάδοση της μεταμορφωτικής Χάρης του Αγίου Πνεύματος που ενώνει, αδελφώνει και καινοποιεί τους πιστούς κάνοντας τους «φῶς τοῦ κόσμου» και «ἅλας τῆς γῆς».



Η σημερινή μεγάλη εορτή *ας* είναι να αισθανθούμε πιο έντονα μέσα μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από το λόγο του Θεού που ορίζει στο Χριστιανό αγάπη, συγχώρηση και μετάνοια. Τα μυστήρια της Εκκλησίας και προπάντως η Θεία κοινωνία είναι αυτά που ενώνουν τον άνθρωπο με το Θεό και είναι αυτή η χάρις του Αγίου Πνεύματος που χαριτώνει και θεώνει τον άνθρωπο. *Ας* μείνουμε, λοιπόν, στην εκκλησία, κοντά στο λόγο και τη χάρι του Θεού προσδοκώντας την εκπλήρωση του μεγάλου μας προορισμού, την κοινή Ανάσταση και τη ζωή του μέλλοντος Αμήν.

Χαράλαμπος Πέτσας